

Nieuwsbrief

No.08 08 december 2022

C.B.S. Willem Alexander 0524 - 57 19 56
Oranjestraat 2 info@waschooldp.nl
7753 TK Dalerpeel www.waschooldp.nl



Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool en 't Hummelhoes.

Agenda

Donderdag 22 december	Kerstviering
Vrijdag 23 december	Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
24 dec/ 8 jan	Kerstvakantie
Vrijdag 13 januari	Luizencontrole

Kind op Maandag

Nu wordt alles anders

Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabet, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we ook uit de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem een nieuwe koning geboren zal worden.

Kijk omhoog

Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op bezoek mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij Jezus komen om hem te aanbidden.

Sinterklaas

Het was nog even spannend of Sinterklaas wel zou komen. De luchtballon met Sinterklaas erin is per ongeluk in de bosjes beland. Gelukkig was Sinterklaas niet al te ernstig verwond en kon hij toch een bezoekje aan onze school brengen. De AC heeft ervoor gezorgd dat er voor iedereen iets lekkers was, de school was prachtig versierd en ook over de 'schatkamer' was iedereen heel enthousiast. Complimenten aan alle leden van de activiteitencommissie. Dankzij jullie is het een prachtig feest geworden! Bedankt allemaal.





Na een heerlijk sinterklaasfeest met een heleboel cadeaus, surprises en gedichten is het tijd om ons voor te bereiden op de kerstviering.

Kerstviering



Op donderdag **22 december** vieren we kerstfeest op school.

De viering is in de eigen groep. Bij alle groepen is het thema van de kerstviering dit jaar "Droom met me mee". De powerpoint van die avond en de kerstfilm over meneer Droomvol zal met jullie worden gedeeld via Parro.

- 22 december van 18.30 -19.30 uur is de kerstviering in de klas
- Na afloop van de kerstviering is er koffie, thee en chocolademelk voor de ouders. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur.



Nieuwsbrief via Parro

Vanuit onze schoolkring kwam het verzoek om de nieuwsbrief via Parro te versturen. Zodat alle informatie op 1 plek binnenkomt. Dus vanaf nu zullen we dat proberen. Deze keer voor de zekerheid nog even via de mail en via Parro, zodat we er allemaal aan kunnen wennen en u het nieuws niet hoeft te missen.

Nieuws uit de groepen

Groep 1-2-3

5 december kwam Sinterklaas op school! Sinterklaas was gekomen met de luchtballon, maar dit ging niet helemaal goed. De sint kwam aan in een rolstoel en de pieten zaten onder de bladeren en takken! Groep 1 t/m 4 heeft de viering verder gevierd in de gymzaal. De kinderen lieten stukjes zien aan Sinterklaas en kregen pepernoten. Later mochten de kinderen een cadeau uitkiezen in de schatkist. Iedereen heeft een cadeau gekregen die zij graag wilden! Het was een echt feest!

samen sterk





Het volgende waar wij aan werken is het kerstfeest! De kinderen leren verschillende kerstliedjes en maken werkjes! Groep 3 heeft al prachtige sterren gevouwen en groep 1 en 2 hebben een kerstbal gemaakt! Meer knutselwerkjes zullen volgen!

Groep 3 heeft intussen al bijna alle letters geleerd! De kinderen zijn afgelopen week begonnen met kern 6 waarbij zij de g, au, ui, f en ei. Hierna hebben zij alle letters geleerd! Bij rekenen leert groep 3 rekenen met geld, splitsingen van 10, rekenen met het telraam en plus- en minsommen.

Groep 1 en 2 oefenen met de dagen van de week en het herkennen van de vormen. Vooral de dagen van de week en het weten welke dag het is vinden de kinderen nog wel lastig, daarom oefenen wij dit elke dag!

Maandag is de meeneemdag voor de kinderen van groep 1 en 2. Op deze dag mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen en hiermee spelen in de hoeken en op het plein. Op alle andere dagen, als kinderen speelgoed meenemen, gaat het 's ochtends in de mee naar huis bak. De kinderen kennen deze regel al supergoed!

Groep 4-5-6

Wat was het op 5 december gezellig op school. Eerst hebben we Sint en de Pieten ontvangen. Daarna ging groep 1 t/m 4 naar de gymzaal om daar het feest verder te vieren. Groep 5 en 6 vierden het met gedichten en surprises in de klas. Iedereen heeft erg zijn best gedaan om er iets moois van te maken! We hebben ook nog pepernotenbingo gespeeld. De kinderen hebben een verslag geschreven over deze dag.

Nu zijn we het kerstfeest aan het voorbereiden. We oefenen de liedjes, luisteren naar de verhalen over Advent en knutselen kerstwerkjes.

Groep 4 leert met spelling de klankgroepen. Regel: petten: klankgroep is pe- de laatste klank is een e- dat is een korte klank- dan schrijf ik de t dubbel; petten. Bomen: klankgroep is boo- laatste klank is de oo- dat is een langen klank- dan neem ik eentje van oo weg; bomen.

Deze regel wordt in alle groepen herhaald en blijft lastig voor veel kinderen.

Groep 5 en 6 hebben vrijdag 9 december de taaltoets Pronkstukken.

Groep 7-8

We hebben mooie weken gehad samen. Er is hard gewerkt aan de derde rekentoets en de taaltoets over het thema " Televisie"

Ook hebben we de IEP toetsen van Hart en Handen gemaakt. Dit was voor veel kinderen nieuw ,maar het is iedereen gelukt!

Naast het harde werken hebben we ook leuke en leerzame avonturen beleefd.

Het bezoek aan kamp Westerbork was indrukwekkend en we hebben er erg veel geleerd.

De vrijdagen stonden in het teken van het WA-WK voetbaltoernooi. Het sporten was erg leuk en ook de spelletjes die we in het dorps huis deden zorgden voor een gezellige sfeer.



De kinderen zijn al weken bezig met hun mini opleiding tot schoolpleincoach. De eerste stages zijn al begonnen.

Binnenkort horen hier meer over.

Natuurlijk niet te vergeten....Het sinterklaasfeest van afgelopen maandag. Fantastische surprises, mooie gedichten en hele leuke cadeaus.

Na de sinterklaasviering was er dinsdag, woensdag en donderdag nog een surprise in de vorm van online-onderwijs. Juf Veerle heeft corona maar heeft gelukkig wel online kunnen lesgeven.

De kinderen hebben dit weer heel snel en knap opgepakt!

Nieuws van anderen

Schrijfster in Dalerpeel

Hallo allemaal,

Ik stel mezelf even aan jullie voor. Mijn naam is Oma Kippie, maar in het echte leven ben ik Sandra Lakebrink. Sinds ruim 1 jaar woon ik in het mooie Dalerpeel tegenover de ingang van de Willem Alexanderschool. In 2018 schreef ik mijn eerste boek over het hondenras briards. Veel mensen uit het dorp kennen mij van mijn grote bruine hond, (briard) Gabor.

Nu is mijn eerste kinderboek bijna klaar. Het heet *Familie Kip - De Zussenflat*.

Dit eerste boek uit de serie over Familie Kip gaat over verhuizen. Klaar (de rode kip) regelt alles. Zij vertelt haar zusjes wat ze moeten doen. Roos (de gele kip), Madelief (de groene kip) en Josje (de blauwe kip) luisteren meestal naar haar, maar niet altijd. Hoe zou het gaan met de verhuizing van de zussen Kip? Denk jij dat alles goedkomt in hun nieuwe huis, De Zussenflat?

Familie Kip is leuk om voor te lezen aan peuters en kleuters en vooral geschikt om uit te leggen wat verhuizen is. Dit boek helpt daarbij, maar het is ook een heerlijk voorlees- en illustratieboek wanneer je niet gaat verhuizen.

Hartelijke groeten,
Sandra Lakebrink

Tot slot

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 december!

samen sterk

