

# Nieuwsbrief



No. 1, 6 september 2018

C.B.S. Willem Alexander 0524 - 57 19 56  
Oranjestraat 2 info@waschooldp.nl  
7753 TK Dalerpeel www.waschooldp.nl



Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,  
We zijn weer begonnen. De een had er heel veel zin, voor de ander had de vakantie nog wel iets langer mogen duren. Toch zijn we allemaal enthousiast het nieuwe schooljaar ingesprongen. Kortom een goed en gezond begin van het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zijn in!



## Welkom

We mogen een aantal nieuwe kinderen verwelkom. Welkom Sindre, Wesley, Sven, Janice, Jaley, Stanley en Anna. Fijn dat jullie bij ons op De Willem-Alexanderschool komen. Wij wensen jullie veel plezier en een fijne schooltijd.

## Kalender

De schoolkalenders zijn afgelopen maandag met de oudste kinderen mee naar huis gegaan. In principe is er 1 kalender per gezin. Mocht u een extra exemplaar nodig hebben, kom dan gerust even bij mij langs. Er is ook al een wijziging die u op de kalender kunt noteren.

- De schoonmaakavonden van 17 januari en 8 juli gaan niet door. Hiervoor in de plaats organiseren we een schoonmaakmiddag op woensdag 26 juni.

## Jarigen

De jarigen van de maand september zijn:

5 September	Bodyll	uit groep 8
16 September	Rick	uit groep 5
19 september	Fay	uit groep 4
20 september	Hailey	uit groep 4
22 september	Ilse	uit groep 5
28 september	Issa	uit groep 2
30 september	Emma	uit groep 6



Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne verjaardag.

---

## Even voorstellen

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Carolina Camies. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Een zoon van 14 jaar en een zoon van 11 jaar. Wij wonen met veel plezier in Erm. Ik zie het als mijn missie om talenten van kinderen aan te wakkeren, te ontwikkelen en in te zetten. Daarbij vind ik het belangrijk dat er een goed contact is met zowel de leerlingen als de ouders. Ik werk vanuit het hart met kinderen, ouders en collega's. De kernwaarden respect, integriteit en professionaliteit zijn belangrijk in mijn werk. Sinds dit schooljaar heb ik twee scholen onder mijn hoede. Ik ben ook werkzaam op De Wegwijzer in Geesbrug. Mijn vaste werkdagen voor de Willem-Alexanderschool zijn: dinsdag en donderdag.

Nieuwsgierigheid is mijn vertrekpunt, want ieder kind, ieder mens is anders. Ik zie uit naar een fijne samenwerking.

Hartelijke groeten,

Carolina Camies



Hallo allemaal,

Mijn naam is Evelyn Bouwknecht en ik kom uit Hoogeveen. Getrouwd en heb twee kinderen. Een zoon van 17 en een dochter van 15. Van jongs af aan, was ik altijd al met sport bezig. Op de basisschool alleen nog maar turnen, maar vanaf het voortgezet onderwijs turnen en atletiek. Op de basisschool werd voor mij al snel duidelijk wat ik later wilde worden. Ik wilde nl. gymles geven. Ik had nl. een meester, die altijd in een grijs pak liep en met zijn witte gymschoenen in de hand, met ons naar de sporthal liep. Vol verwachting luisterde ik naar wat we die les zouden gaan doen, maar dat was elke week weinig verrassend. Het was nl. altijd slagbal. Ik bedacht, dat dat echt wel anders zou kunnen. Dat kan toch veel gevarieerder. Dus op mijn achttiende ben ik begonnen in Zwolle aan de CALO. Nadat ik afgestudeerd was, heb ik eerst een aantal jaren bij verschillende gymnastiekverenigingen gewerkt. In 2002 ben ik begonnen op De Wegwijzer in Geesbrug. En daar kunnen jullie mij al een beetje van kennen, want bij de zwemdag en de sportdag heb ik sommige leerlingen al eens ontmoet.

Op dit moment doe ik aan hardlopen en zit ik op atletiek, waar ik ook graag mag kogelstoten en discuswerpen. Straks in de winter ga ik elke week naar Thialf om te schaatsen.

Ik heb erg veel zin om op de Willem Alexander aan de slag te gaan. Ik heb zin om jullie leuke gevarieerde gymlessen te geven. Ik hoop jullie veel te kunnen leren en dat jullie sporten net zo leuk zullen vinden als ik dat doe.



Met sportieve groet,  
Evelyn Bouwknecht

Hallo,

Als nieuwe onderwijsassistent op de Willem Alexanderschool wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Marjolein Woltersom en ik woon in Coevorden met mijn vriend en 2 zoontjes. Mijn oudste wordt in oktober 4 en gaat dan voor het eerst naar school. Erg spannend, vooral voor mama... mijn jongste is afgelopen februari geboren en is dus net een half jaar.

Gelijk na het behalen van mijn diploma kon ik aan het werk op een school voor speciaal onderwijs. Ik werkte daar via het uitzendbureau dus ik was de eerste die eruit lag met de toenmalige bezuinigingen. Ik heb daarna nog een jaartje op een reguliere school gewerkt waar ik 2 autistische meisjes heb begeleid. Na dat jaar heb ik mijn baan zelf stopgezet omdat we naar België gingen verhuizen voor het werk van mijn vriend. We hebben 4 jaar in het mooie Brugge gewoond. Daar kon ik het helaas niet voor elkaar krijgen om mijn diploma te laten erkennen en omzetten. Ik kon daardoor niet aan de slag in het onderwijs. Erg jammer maar ik heb daardoor wel een leuk uitstapje kunnen maken in de kinderopvang. Toen we weer terug kwamen in Nederland kon ik ook nog niet een baan vinden als onderwijsassistent dus heb ik mijn 'uitstapje' voortgezet. Na 6 jaar niet in het onderwijs te hebben gewerkt ben ik ontzettend blij dat ik weer mag doen waar ik voor heb geleerd. Ik heb mijn eerste paar dagen er nu op zitten en vind het heel leuk om weer te kunnen doen wat ik het leukst vind.

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dus u zal mij ongetwijfeld een keer tegen komen.

Groetjes Marjolein

## Samenloop voor Hoop

Op 29 en 30 september wordt er in Coevorden de SamenLoop voor Hoop gehouden. SamenLoop voor Hoop Coevorden is een 24-uur durende wandelstafette met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Onze vereniging heeft zich ook aangemeld met een team. Verschillende leerkrachten van de Fiers scholen zullen tijdens deze wandeltocht meedoen. Op verschillende manieren proberen we nu geld in te zamelen voor deze actie. Daarom starten we met een lege flessen inzamelactie. We willen zoveel mogelijk flessen verzamelen. De COOP in Coevorden verdubbelt het statiegeld. Helpen jullie mee? Tot donderdag 20 september kun je de flessen inleveren op school.



## Leerkracht bovenbouw

Juf Christel is bereid gevonden om de hele week in de bovenbouw les te geven. Dit is echter van tijdelijke aard. We zijn op zoek naar een passende oplossing en hopen z.s.m. een leerkracht te vinden die samen met juf Christel de klas kan doen.

## Belangrijke data komende periode

7 september:	Streetwise ANWB
11+13 september	Vertelgesprekken
12 september:	Start Jantje Beton
14 september:	Peutergym (9:00-10:00 uur)
19 september:	Ouderavond 't Hummelhoes
20 september:	Kinderraad
27 september:	Sportdag
28 september:	Peuters en kleuters vrijdag
29+30 september:	Samenloop voor Hoop (zaterdag kinderloop)

# Beweeg lekker mee!

# Peutergym

Alle peuters  
vanaf 2 jaar  
zijn van harte  
welkom!

Kom naar de peutergymdagen op onderstaande **FIERS** scholen. Voor ouders die hun peuter brengen staat er GRATIS koffie klaar.



## Peutergym door een echte vakleerkracht gymnastiek

Wij leren kinderen van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken is. Daarnaast vinden we goede bewegingslessen belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Peutergym is op vrijdagden van 9.00 - 10.00 uur en start op 7 september 2018.

Scholen	Alle vrijdagden	Periode
Mijndert vd Thijnschool	van 9.00 - 10.00 uur	7 september, 19 oktober, 7 december, 29 maart en 14 juni
Willem Alexanderschool	van 9.00 - 10.00 uur	14 september, 2 november, 14 december, 15 februari, 5 april en 28 juni
Dr. Picardschool	van 9.00 - 10.00 uur	21 september, 9 november, 11 januari, 1 maart, 26 april en 21 juni
De Slagkrooie/ De Kiel	van 9.00 - 10.00 uur	28 september, 16 november, 18 januari, 8 maart, 10 mei en 5 juli
Paul Krugerschool	van 9.00 - 10.00 uur	5 oktober, 23 november, 25 januari, 15 maart en 17 mei
De Schutse	van 9.00 - 10.00 uur	12 oktober, 30 november, 1 februari, 22 maart en 24 mei

Kijk voor meer informatie op [fiers.nu](http://fiers.nu)  
en/of [fierskindontwikkeling.nu](http://fierskindontwikkeling.nu)

**Fiers**  
protestants christelijke scholenvereeniging

samen sterk



# Succes groep 8

## op jullie nieuwe school



Fiers wenst alle oud-leerlingen van groep 8 veel succes op het voortgezet onderwijs.

# Welkom nieuwe groepen



Wij maken ons sterk voor een leerzaam, fit en leuk schooljaar. Doen jullie met ons mee?

[www.fiers.nu](http://www.fiers.nu)

[www.fiersopvang.nu](http://www.fiersopvang.nu)

**Fiers**

protestants christelijke scholiervereniging

Samen leven,  
samen werken,  
samen leren

